

Pinksterliturgie



☺ Kom in beweging! ☺

WELKOM

Wat fijn dat jij er bent om het Pinksterfeest te vieren. We vieren dat de Heilige Geest is gekomen en dat Hij ons in beweging zet. Kom je van je stoel en vier je het feest met ons mee?

ZINGEN 'Dit is de dag'

Dit is de dag, (2x)
die de Heer ons geeft. (2x)
Wees daarom blij (2x)
en zing verheugd. (2x)
Dit is de dag
die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij
en zing verheugd.
Dit is de dag, (2x)
die de Heer ons geeft!

GEBED

Kom Heilige Geest,
kom Geest van wind en vuur,
maak ons vol van liefde.
Amen

STEM

Kom in beweging! Dát is het thema waar we vandaag met elkaar over willen nadenken.

PROEFJE: Dansende rozijntjes

Nodig: Spa rood of andere doorzichtige prik, rozijntjes, glas.

Werkwijze: Vul het glas met de Spa rood. Doe de rozijntjes erbij. Wat zie je?

Wat gebeurt er: In Spa rood is koolzuurgas opgelost. Zodra je de fles opendraait en het drinken inschenkt, kan het koolzuur verdampen. Dit zijn de kleine gasbelletjes die je in het glas ziet. De gasbelletjes gaan tegen de rozijn aanzitten. Een rozijntje is licht genoeg om door de gasbelletjes mee naar boven genomen te worden. Zodra de belletjes aan het oppervlak komen, laten ze de rozijnen los en zakken deze weer naar de bodem. Het gas komt in de lucht terecht.

Je kunt de Heilige Geest vergelijken met de kleine belletjes rond de rozijntjes. De Heilige Geest zet je in beweging!

VERTELLER ☺

Moet je eens kijken, wat lopen er veel mensen op straat! (*stap met voeten op de grond*) Het is zo druk, er komen steeds meer mensen bij. (*De kinderen mogen nu ook meedoen met stappen met voeten op de plaats.*) Sommigen van hen gaan naar de markt in Jeruzalem. Ze moeten nog wat lekkers kopen voor het Pinksterfeest. Met mensen uit allerlei landen willen ze God bedanken dat Hij alles op het land goed heeft laten groeien. Je kunt horen dat ze overal vandaan komen, luister maar eens goed. (*Laat de kinderen ónzin'-woorden door elkaar zeggen, begin zelf en laat ze meedoen*) Met elkaar gaan ze naar de tempel. Hier gaan ze liederen zingen en vieren ze feest.

ZINGEN 'Psalm 118 vers 12'

Dit is de dag, de roem der dagen,
die Israels God geheiligd heeft.
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen die ons blijdschap geeft.
Och Heer, geef thans Uw zegeningen,
och Heer, geef heil op deze dag,
Och, dat men op deez' eerstelingen
een rijke oogst van voorspoed zag!

VERTELLER

Ergens anders in een huis in Jeruzalem zitten de vrienden van Jezus. Een tijd geleden was Jezus gevangengenomen en hadden ze Hem aan het kruis gehangen. Wat waren de vrienden toen verdrietig (*kijk verdrietig*). Maar er was iets wonderlijks gebeurd. Na drie dagen was Jezus weer naar hen toegekomen. Wat waren ze blij (*Kijk blij*)! En daarna hebben ze gezien hoe Jezus terugging naar de hemel. Dat was zo bijzonder. Jezus ging zomaar omhoog in de lucht (*kijk omhoog*). Steeds hoger, tot ze Hem niet meer konden zien.

LUISTERLIED 'Ik moet weggaan'

Luister samen naar het lied 'Ik moet weggaan' van Elly en Rikkert. Je mag natuurlijk ook meezingen en bewegen!
https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E

VERTELLER ☹

'Het is nu al tien dagen geleden dat Jezus naar de hemel is gegaan', zegt Petrus. 'Zullen we vanmiddag anders maar naar de tempel gaan? Het is vandaag tenslotte wel het oogstfeest.' Petrus, de andere discipelen en een aantal vrouwen zitten bij elkaar in een huis in Jeruzalem. Ze weten niet zo goed wat ze moeten doen. Ja, wachten. (*Doe je armen over elkaar, zodat het lijkt alsof je wacht.*) Maar, waarop precies weten ze niet. En dat wachten, dat duurt best wel lang.

ZINGEN 'Wees welkom. Geest van God'

Wees welkom, Geest van God.
Leer ons te leven uit liefde, zoals Jezus heeft gedaan.
Leid ons in waarheid en wijs ons waar te gaan.
Spreek tot ons hart, opdat wij U verstaan.

Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.

Laat Uw vrede en blijdschap regeren in dit huis.
Vul het met vreugde en maak het tot Uw thuis.
Een veilige plaats, in de schaduw van het kruis.
Wees welkom, Geest van God.
Wees welkom, Geest van God.
Wees werkzaam onder ons.

Ga ons niet voorbij,
vervul ons hier en nu.
Vul dit huis met meer van U.

Wees welkom, Geest van God.
wees welkom, Geest van God.

Help ons de stilte te zoeken, als de drukte ons omgeeft,
om bij U te komen, als de kracht ons weer ontbreekt.
Wijs ons op Jezus, die ons droge hart doorweekt.
Wees welkom, Geest van God.

Opwekking 788

VERTELLER ☹

Jezus is nu bij Zijn Vader in de hemel en de vrienden zijn hier bij elkaar in Jeruzalem. Jezus had gezegd dat ze in Jeruzalem moesten wachten op de Heilig Geest. 'Als Hij komt', had Jezus gezegd, 'Is het net of Ik er weer ben.' Daarom zit Petrus hier met zijn vrienden in het huis. Ze praten met elkaar over Jezus en ze bidden samen. 'Was Jezus er nog maar, dan hadden we kunnen vragen wat we moeten doen', zegt Jakobus. 'Ja, ik mis Hem ook', zegt Maria, 'ik voel me alleen.' 'Dat weet ik wel', zegt Johannes. 'Maar, we moeten niet vergeten dat Jezus beloofd heeft dat Hij ons een Trooster zal sturen. En wat Hij belooft dat doet Hij ook.'

GEDICHT

Jezus zegt: 'Ik stuur de Trooster,
Iemand die je helpen kan
om de Bijbel te begrijpen
en je te troosten, als je naar Mij verlangt.'

Hij zal je alles leren,
alles wat je weten moet,
jou de weg wijzen in dit leven.
Zijn advies is altijd goed.

Het is dat stille zachte stemmetje
dat jou zegt: Dat is verkeerd;
je mag niet pesten of iets stelen,
dat heeft Jezus jou nooit geleerd.

Je mag wel houden van elkander,
elkaar helpen, elke dag,
iemand troosten die verdriet heeft,
een bezoekje aan opa, die al zo lang op je wacht.

Dat zijn de mooie goede dingen,
die het leven waarde geeft.
Hij vertelt je van Gods Liefde
en dat Jezus, Gods Zoon, voor altijd leeft.

Probeer maar te luisteren naar dat stemmetje
het is de stem van de Heilige Geest.
Hij zal heel jouw leven leiden,
als jij Hem daarvoor de ruimte geeft.
(auteur onbekend)

VERTELLER ☹

‘Zullen we anders opnieuw met elkaar bidden?’ Terwijl de leerlingen met elkaar bidden, horen ze opeens een geluid. (*maak geluid van de wind*) ‘Hoor jij dat ook?’, roept Petrus. ‘Het lijkt wel of het heel hard waait, maar dat kan toch niet?! We zijn hier binnen in een huis met stevige muren!’ Ze kijken naar buiten. De blaadjes en takken aan de bomen hangen stil, hoe kan dat? Ze hóren wel wind, maar zien er niets van. Verbaasd kijken de leerlingen elkaar aan, maar als ze elkaar aankijken zien ze iets heel bijzonders. Wat is dat? Daar boven op hun hoofd? (*voel op je hoofd*) Ze zien een vuur, een vuur dat als een vlammetje boven op ieders hoofd zit. (*maak flikkerende bewegingen met je vingers boven je hoofd*) Maar het is niet warm, het is geen echt vuur. En de vrienden, ze voelen zich ook anders. Ze zijn niet meer verdrietig, ze zijn blij. Ze voelen de kracht van God. (*maak het gebaar van sterk zijn*) En ineens gebeurt er nog iets vreemds. Iedereen begint te praten in een vreemde taal. Een taal die ze van tevoren nog nooit gesproken hebben. ‘Kom, we gaan naar buiten’, zegt Petrus.

ZINGEN ‘Vuur uit de hemel’

(Refrein)

Vuur uit de hemel,
brengt vuur in mijn hart. (2x)

Maak mij warm,
maak mij zacht,
dat ik leef
uit Uw kracht.
(Refrein)

Maak mij vol
van Uw Geest.
Maak mij klaar
voor het feest.
(Refrein)

Geef mij licht
uit Uw bron,
dat ik straal
als de zon.
(Refrein)

VERTELLER ☹

Als de discipelen buitenkomen, staan er een heleboel mensen op straat naar hen te kijken. Ze hebben de wind bij het huis gehoord. Maar als de discipelen gaan praten, zijn ze helemaal verbaasd. Hoe kan dit nou? Dit zijn toch gewone mannen uit Galilea? Zij hebben nooit een vreemde taal geleerd en nu kan iedereen hen verstaan. Ook de mensen die uit een ander land komen begrijpen wat de discipelen zeggen. Ze snappen er niks van en ze vragen aan elkaar: ‘Wat betekent dit toch allemaal?’ Maar andere mensen beginnen te lachen. ‘Die mannen zijn gewoon dronken!’

ZINGEN ‘Door de kracht’

Door de kracht, door de kracht
van de Heilige Geest,
door de kracht, door de kracht
van de God die geneest,
die er is, die zal zijn
en die is geweest,
vieren we feest met elkaar.

We zingen: halleluja en prijzen de Heer. (3x)
Hij is het waard!

(Refrein)

Als ik zing: halleluja, dan prijs ik de Heer. (3x)

Hij is het waard!

(Refrein)

VERTELLER ☹

Petrus, één van de discipelen, stapt naar voren. ‘Joodse mannen en iedereen die hier in Jeruzalem is, jullie moeten dit weten, luister heel goed! (*leg je hand om je oor*) Niemand van deze mensen is dronken. Het is nog vroeg in de ochtend. Nee, vandaag is de Heilige Geest gekomen, de Geest van God. Al lang geleden heeft God beloofd dat dit een keer zou gebeuren. En vandaag is dat gebeurd!’

ZINGEN ‘t is feest vandaag’

‘t Is feest vandaag, ‘t is Pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij die bij ons is geweest,
werkt verder aan Zijn plan.

Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

De wonderen zijn om ons heen,
ze waaien op de wind.
‘t Is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

VERTELLER ☹

Petrus vertelt nog veel meer. Natuurlijk vertelt hij ook over Jezus, die gestorven is en opgestaan. Hij vertelt dat zij Jezus Zelf gezien en gehoord hebben. En hij vertelt dat wat de mensen nu zien en horen hier ook mee te maken heeft. ‘Mensen, luister, dit doet de Heilige Geest van God. Hij is gekomen om mensen te troosten nu Jezus naar de hemel is gegaan. We zijn niet alleen. Hij maakt ons blij en geeft ons kracht. Iedereen moet weten dat Jezus de Zoon van God is.’

Luisterlied 'Ik volg de Heer' 📻

Luister of zing dit lied mee met Youtube.

<https://www.youtube.com/watch?v=K2RCi5MV0cw>

VERTELLER ☹️

De mensen vragen aan Petrus: 'Wat moeten we doen? Wat moeten we doen?' 'Geloof in de Heere Jezus en laat je dopen', zegt Petrus. 'Al je verkeerde dingen wil Hij vergeven. Dan komt de Heilige Geest ook in jou wonen. En word je net zo blij als wij.'

En wat doen de mensen? Ze geloven wat Petrus zegt. Ze zeggen: 'Ja, ja, we willen bij Jezus horen!' En wel drieduizend mensen komen op dit Pinksterfeest tot geloof. Wat een wonder! Wat is iedereen blij! De Heilige Geest is gekomen en zet de mensen in beweging. Mensen mogen nu aan anderen vertellen over de Heere Jezus. Kom jij ook in beweging? (*maak een uitnodigend gebaar*)

KOM IN BEWEGING: Een pinkstergroet

Nodig: stevig papier, pennen/stiften.

Aankondiging: Door de Heilige Geest kwamen de discipelen in beweging. Ze gingen iedereen vertellen over Jezus. Dat mag jij nu ook gaan doen.

Werkwijze: Maak een kaart die je naar mensen uit je buurt kunt brengen. Teken een mooie tekening, schrijf een mooie tekst. Versier de kaart en vergeet niet je eigen naam erop te zetten! Kom (na de viering) samen in beweging en breng de post al lopend, fietsend of met je skateboard rond door jouw dorp of stad.

DANKGEBED

Kom, Heilige Geest.

Wees dicht bij ons,
net als bij de leerlingen van Jezus
op het Pinksterfeest.

Geef ons Uw licht,
zodat we de verhalen van God en
Jezus beter begrijpen.

Zet ons in vuur en vlam,
zodat we vol enthousiasme
de verhalen doorvertellen

Help ons ook door met Uw adem
ons in beweging te zetten.

Wees met Uw liefde bij ons,
want liefde is de taal waarin iedereen
U kan verstaan.

Kom, Heilige Geest,
wees dicht bij ons.

Amen.

SLOTLIED 'Samen in de naam van Jezus'

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
en Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is Uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

