



Halloween: griezelig gezellig of gevaarlijk?

Waar sta jij?

Binnenkort is het Halloween. Je hebt het vast gezien en gehoord. Hoe vind jij dat? Kruis de uitspraak aan die het beste bij jou past.

- interessant, ik houd wel van spanning
- eng, ik blijf er ver bij vandaan
- ik maak me er niet druk om

Bijbelstudie

Feesten met een heidense achtergrond waren er in de tijd van de Bijbel natuurlijk ook al. Dat was ook zo in de stad Kolosse. De mensen in Kolosse waren ook nog eens extra geïnteresseerd in engelen en geesten. Paulus schrijft een brief aan de gelovigen in deze stad. Hij bidt en dankt voor hen. Wat, dat lees je in Kolossenzen 1:9-14.

a. Waar bidt Paulus om? (vs. 9-11)

b. Waar dankt Paulus voor? (vs. 12-14)

c. Begrijp je wat hij met elk gebed en dankpunt bedoelt?

d. Welk gebed zou Paulus voor jou/jullie gemeente bidden, denk je, als hij denkt aan Halloween? Kies één van de punten die je bij a hebt genoemd. En waar zou hij voor danken?

In gesprek

Voor veel mensen is meedoen aan Halloween iets heel normaal. Dat kom jij in je omgeving misschien ook wel tegen. Hoe zou jij reageren op de volgende personen?

Een leeftijdsgenoot (bijvoorbeeld uit je klas of van de sport):

'31 oktober ga ik met m'n vrienden naar het Horror Event in het centrum. Lekker spannend, man. Ga je mee?'

Een moeder:

'Ik vind dat je als christen best mee kunt doen met een Halloweenfeestje. Het is leuk om met pompoenen te knutselen, of om met een laken over je hoofd als spookje te spelen. Dat heeft niets meer met geesten en hekserij te maken. Kinderen zullen hierdoor écht niet het 'slechte pad' opgaan, maar gewoon gezellig met hun vriendjes en vriendinnetjes een (klein) beetje griezelen.'



Houvast voor jongeren
en hun gemeenten