

Doorgaan (of beginnen) met geloven

Bijbelleesrooster (3) bij de corona-crisis



DAG 15 ■

Verlangen naar Gods huis

Wie had kunnen denken dat wij ooit – in Nederland nota bene – voor langere tijd niet naar de kerk konden gaan? Misschien ging je niet altijd met plezier naar de kerk. Maar met elkaar voor de laptop voelt óók een beetje ongemakkelijk. En als je daar géén last van hebt, is het evengoed de vraag hoe lang we dat blijven volhouden. Dan gaan we er des te meer naar verlangen: konden we maar weer naar de kerk en naar de club of vereniging!

Lezen – Psalm 42: 1-7

Door deze ervaring kunnen we iets beter begrijpen wat de dichter van Psalm 42 meemaakt. Om de één of andere reden is hij ver verwijderd van Jeruzalem, waar Gods huis staat (vers 7b). Met heimwee denkt hij aan de tijd dat hij met de stoet meeging naar 'de kerk'. Natuurlijk weet hij dat God overal is, maar met elkaar beleef je dat toch duidelijker.

Gesprek

Zo heftig als de dichter zul je het (nog?) niet beleven – dat hoeft ook niet. Maar toch:

- Is er een regel waarin jij iets herkent van wat er in deze tijd met je gebeurt? Welke?
- Is er een regel die jou moed inspreekt? Welke?

Gebed

'Heere God, we missen het *live* contact met andere gelovigen. We verlangen naar het moment dat we U weer samen zullen loven. Maar ondertussen willen we aan U *blijven* denken en op U *blijven* hopen. Zegen ons!'

DAG 16 ■

God is mijn Bron

Het kan zijn dat je je niet herkent in de angst van veel mensen. Oké, je moet nu een tijdje binnen blijven... maar je hebt toch een goed leven? Ergens waarschuwt Mozes ons voor het gevaar dat we vergeten te investeren in het leven met God, als ons leven mooi is. Dat is nodig, juist met het oog op perioden waarin ons leven niet gaat zoals wij zouden willen.

Lezen – Psalm 84:6-9

God heeft Israël wetten gegeven. Die wetten hielpen hen om hun leven op Gods manier in te richten. Eén van die regels zegt dat alle gezonde Israëlieten minimaal één keer per jaar naar Jeruzalem moesten gaan, om God daar te ontmoeten. Tijdens die lange tocht kwamen veel reizigers door het 'dal van moerbeibomen'. Een droog, dor dal, waar je maar met moeite doorheen kwam. Juist in dat dal prezen de Israëlieten God!

Gesprek

- In de tekst gaat over mensen 'van wie de kracht in God is' (vers 6) en 'die God tot hun bron maken'. Wat zijn dat volgens jou voor mensen? Hoe leven ze? Wat doen ze (niet)?
- Hoe zou jij deze zinnen aanvullen?

Hun kracht is in God en niet in _____.

En: zij maken God tot hun bron en niet _____.

- Hoe kun jij je kracht en bron in God vinden? Wat kun je daarvoor doen en nalaten?

Gebed

'Soms vergeten we om met U te leven – juist als alles goed met ons gaat. Wilt U ons vergeven? Dank U wel, dat U ernaar verlangt om met ons in contact te staan!'

DAG 17 ■

Toch zal ik blij zijn!

Soms kun je ongerust worden als je ziet dat de economie achteruit gaat. Zullen die miljarden euro's van de overheid genoeg zijn om de economie te redden? Hebben we straks nog wel brood op de plank? Het zou fijn zijn als er iets is waardoor je blij kunt zijn, ondanks wat er om je heen gebeurt. Maar waar vind je dat?

Lezen – Habakuk 3:16-19

Habakuk was verdrietig omdat Israël zonder God leefde en slechte dingen deed. Toen Habakuk dit aan God vertelde, maakte God hem bekend dat Hij er iets aan zou gaan doen. Israël zou verwoest worden. Geen inkomsten meer. Ook geen leven meer? Habakuk wordt bang. Heel bang. Het lied dat hij dan schrijft, is vandaag de dag nog steeds een inspiratie voor veel mensen. Hij vertelt daarin het geheim, hoe hij ook blij kan zijn wanneer zijn inkomsten weg zouden vallen...

Gesprek

- Stel dat Habakuk vandaag bij jou op bezoek zou komen. Wat zou je hem willen vragen of vertellen? Wat zou hij tegen jou zeggen?
- Bespreek waar je je soms zorgen over kunt maken. Vul samen onderstaand gebed in.

Gebed

Stel een gebed op, zoals Habakuk dat deed:

'Heere, al zou _____ en al zou _____, of

_____, dan zullen wij toch _____. U bent onze

kracht. Bij U laden wij op. We vertrouwen op U. Dank U dat U bij

ons bent!'

DAG 18 ■

Vorbereiden op Pasen

Het is bijna Pasen. In het volgende bijbelleesrooster zullen we daar uitgebreider op ingaan. Maar het is goed om ons er in gedachten al een beetje op voor te bereiden. Je zou bijna zeggen: zo goed en kwaad als het kan in deze roerige tijd...

Lezen – Lukas 22:7-13

Over voorbereiden gesproken... Net voor Jezus' 'laatste paasfeest' zou je best redenen kunnen bedenken om het niet door te laten gaan: het is een zeer roerige tijd; Judas heeft net afspraken gemaakt om Jezus te verraden (vers 3-6); en Jezus weet dat hét grote Paasfeest even later zal plaatsvinden. Toch laat Jezus het voorbereiden: het Pascha moet geslacht worden (vers 7).

Gesprek

- Wat valt jou in deze verzen het meest op? Kies bijvoorbeeld uit de volgende mogelijkheden:
 - Dat Jezus het Pascha ondanks alles laat door gaan.
 - Dat Petrus en Johannes precies doen wat Jezus van hen vraagt.
 - Dat Jezus het blijkbaar allemaal al geregeld heeft.
- Wat leer je daaruit voor jouw voorbereiding op het komende Paasfeest?

Gebed

'Heere, meer dan anders bidden we om Uw Heilige Geest in deze tijd voor Pasen. We zijn met heel andere dingen bezig. Helpt U ons om stil te staan bij wat uiteindelijk veel belangrijker is: Uw lijden en sterven voor deze wereld!'

DAG 19 ■

Jesus bidt

Wat zou het mooi zijn, als de nieuwe wereld die God belooft er al zou zijn. Geen ziekte, oneerlijke handel, corona-virus, verdriet of andere moeilijke dingen meer. Alles is goed en mooi. En... Jézus is daar...! Kunnen we het leven 'hier' niet overslaan en alvast naar Hem toe gaan?

Lezen – Johannes 17:9-15

In de evangeliën lees je vaak dat Jezus bidt. Eén zo'n lang gebed is uitgeschreven in Johannes 17. Jezus bad dit vlak voordat Hij gevangen genomen werd, nadat Hij Zijn leerlingen verteld had over de vervolging die ze konden verwachten. Het leven met Jezus was niet makkelijk. En dat is het nog steeds niet altijd. Misschien lachen je vrienden je wel uit omdat jij in Jezus gelooft, terwijl er zoveel ellende in de wereld is. Jezus vraagt niet aan God om Zijn leerlingen dan maar uit de wereld weg te halen. Hij vraagt wel iets anders...

Gesprek

- (Hoe) helpt Jezus' gebed jou om meer op Hem te vertrouwen? Zoek in deze verzen op z'n minst één bemoediging die je wilt onthouden!

Gebed

'Dank U dat U voor ons bidt, Heere Jezus. Dank U voor Uw bescherming. Helpt U ons om hier op aarde te laten zien wie U bent; om te leven op Uw manier en een zegen te zijn voor de mensen om ons heen.'

DAG 20 ■

Het gaat niet door

Hoeveel plannen had je niet gemaakt? 'Dán heb ik project-week op school; op die zaterdag is er voetbaltoernooi; en vrijdag 3 april ga ik bowlen met de tienerclub of jeugdvereniging.' Maar het gaat allemaal niet door. Dat is wel even omschakelen!

Lezen – Jakobus 4:13-16

Jakobus heeft het hier over een manier van plannen maken die niet goed is. Hij wil niet zeggen dat je helemaal geen plannen mag maken, het gaat hem om de houding waarmee we dat doen. Dat klinkt een beetje vaag, maar laten we gewoon maar in de spiegel kijken die hij ons voorhoudt. Misschien herken je je erin, misschien ook niet...

Gesprek

- Kijk eerst naar het gevoel dat deze verzen bij je oproept. Vul aan: 'Wat Jakobus hier zegt, maakt me...'

- | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | geïrriteerd | <input type="checkbox"/> | somber |
| <input type="checkbox"/> | blij | <input type="checkbox"/> | opgelucht |
| <input type="checkbox"/> | boos | <input type="checkbox"/> | bescheiden |
| <input type="checkbox"/> | verward | <input type="checkbox"/> | schuldig |
| <input type="checkbox"/> | rustig | <input type="checkbox"/> | ander gevoel, namelijk... |
| <input type="checkbox"/> | onrustig | | |

- Wat is voor jou persoonlijk de zin die het meest bij je 'binnenkomt' – positief of negatief?
 - u weet niet wat er morgen gebeuren zal en hoe uw leven zal zijn
 - uw leven is maar een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt
 - u zou moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven...
 - u roemt in uw hoogmoed; dat soort roem is slecht

Gebed

'Heere, iets van de hoogmoed waarover Jakobus het heeft, herkennen we wel. We denken dat we ons leven zelf in handen hebben, maar in deze tijd laat U ons zien dat dat niet zo is. We willen ons leven in Uw handen leggen!'

DAG 21 ■

Een overdreven vraag?

Een predikant hield zijn gemeente in deze rare en moeilijke weken de volgende vraag voor: 'Wat zal er in september van uw geloof over zijn, nu zoveel wegvalt van wat structuur gaf aan uw geloofsleven?' Een overdreven vraag? Of toch iets om over na te denken?

Lezen – 1 Petrus 1:5-7

De preek van die dominee ging over het gedeelte dat we nu lezen. Het zijn geen makkelijke verzen, maar laten we zoeken naar iets dat we willen onthouden. We focussen in ieder geval op wat ons helpt als we in deze periode verzocht of beproefd worden (vers 6c en 7a).

Gesprek

- Wat leer je in deze verzen over het (jouw) geloof?
- Wat leer je in deze verzen over de zaligheid? (Wat is 'zaligheid' eigenlijk?)
- Wat leer je in deze verzen over 'de laatste tijd'?

Gebed

'Heere, help ons om er alert op te zijn als in deze periode ons geloof op de proef gesteld wordt. Dank U dat Uw kracht er is om ons door dat geloof te bewaken!'