

Doorgaan (of beginnen) met geloven

Bijbellesrooster (1) bij de corona-crisis



DAG 1 ■

Luisteren naar God

— — — — —

We maken dingen mee die we nooit eerder hebben meegeemaakt. Het corona-virus houdt ons in zijn ban. Terecht dat we ons daar druk om maken. Begrijpelijk ook als we er bang van worden. Als we één ding maar blijven doen: we moeten doorgaan met geloven in God! Of misschien moeten we ermee *beginnen*...?

Lezen – Lukas 10:38-42

Maria en Martha hebben hier niet te maken met ziekte ofzo. Toch is Martha erg bezorgd en maakt ze zich druk over veel dingen. De Heere Jezus zet haar even stil, zoals wij nu ook stilgezet worden: 'Maar één ding is echt nodig!' Dat begint met luisteren naar God!

Gesprek

- Je weet misschien wel wat dat 'ene ding' is. Zeg het eens met je eigen woorden!
- Wat zou je juist nú – maart 2020 – aan dat ene ding kunnen hebben? Wat zegt de Heere Jezus er in deze verzen over?

Gebed

'Heere, we zijn bezorgd over de corona-crisis. Helpt U ons om juist ook nu niet te vergeten wat het allerbelangrijkste is: dat we naar U luisteren!'

DAG 2 ■

De wereld behouden

— — — — —

Sommige christenen zeggen dat het corona-virus een oordeel van God is. De wereld is zó zondig dat Hij een wake-up call wil geven om mensen tot bekering te brengen. Nou moeten we altijd heel voorzichtig zijn met dit soort uitspraken. Maar dat we in het *algemeen* van het oordeel verlost moeten worden (dus ook zonder corona), dat laat de Bijbel wel zien.

Lezen – Johannes 3:16-21

Wat we vandaag lezen, komt uit het gesprek van de Heere Jezus met Nicodemus. Het wordt wel de kern van het evangelie genoemd. Vers 16 is de moeite waard om uit het hoofd te leren! Laten we vooral doorgaan – of beginnen met – dit te geloven!

Gesprek

- Wat zegt de Heere Jezus hier over God? Is Hij vooral 'liefde vol' of vooral 'streng'?

Gebed

'Heere, dank U dat U Uw Zoon naar deze wereld hebt gestuurd – niet om haar te veroordelen, maar om haar te redden. Vergeef ons dat we dat wel eens vergeten.'

DAG 3 ■

Altijd bij ons

Wat er deze weken gebeurt, is natuurlijk heel vervelend. We moeten niet net doen alsof er niks aan de hand is. En als we ons zorgen maken, mogen we vragen of God ons daarbij wil helpen.

Lezen – Psalm 16: 1, 5-11

David heeft deze psalm gemaakt op een moment dat hij het heel moeilijk heeft. Lees maar in vers 1: niet voor niks vraagt hij of God hem wil bewaren. Maar juist dáárom is het best bijzonder wat hij verder schrijft.

Gesprek

- Lees vers 5-11 nog een keer met elkaar. Laat iedereen één regel kiezen die hij of zij juist nú het mooist vindt.
- Deel met elkaar wat je gekozen hebt.

Gebed

'U heeft ons niet beloofd dat ons nooit wat kan overkomen, Heere. Maar wel dat U altijd onze God wilt zijn en dat we bij U veilig zijn. Dank U wel, daarvoor!'

DAG 4 ■

Tekenen van de eindtijd

Nog zo'n lastige vraag over het corona-virus: is het misschien een teken van de eindtijd? Is het een signaal dat de Heere Jezus aan het terugkomen is?

Lezen – Mattheüs 24:3-14

Boven dit gedeelte staat 'De tekenen van het einde van de wereld'. Het zijn woorden van de Heere Jezus tegen de discipelen. Let erop dat de tekenen die Hij hier noemt, in elke periode van de geschiedenis te zien zijn geweest, dus niet alleen nú!

Gesprek

- **Hoe reageer jij op deze verzen? Kies bijvoorbeeld uit:**

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | schrik | <input type="checkbox"/> | oppassen |
| <input type="checkbox"/> | niks nieuws | <input type="checkbox"/> | bang |
| <input type="checkbox"/> | hoop | <input type="checkbox"/> | blij |

- **Wat vind je van deze stelling? Het corona-virus is inderdaad een teken van de eindtijd, net zoals de andere tekenen die we voortdurend om ons heen kunnen zien! Jezus komt terug!**

Gebed

Heere, we weten dat U een keer terugkomt naar deze aarde. Dat kan morgen zijn, maar ook over vijfhonderd jaar. Geef dat we er altijd klaar voor zijn!

DAG 5 ■

Onze ziekten

We zouden bijna vergeten dat we op dit moment in de lijdensweken leven, dat is de periode waarin we extra nadenken over het lijden van de Heere Jezus. Goed om daar juist ook nu bij stil te staan.

Lezen – Jesaja 53:3-6

De profeet Jesaja beschrijft hier het lijden van de Heere Jezus. Let vooral ook op vers 4: 'Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen.' Zou dat ook niet gelden voor het corona-virus? Als wij daardoor getroffen worden, staan we daarin niet alleen!

Gesprek

- Wat zou God ons door dit gedeelte speciaal in deze periode te zeggen kunnen hebben?
 - o Staat er in dit gedeelte iets waarmee Hij jou wil bemoedigen?
 - o Staat er in dit gedeelte iets waarmee Hij jou wil wakker schudden?

Gebed

'Heere, we belijden dat ziekten door de zondeval van de mens hun intrede hebben gedaan. Maar we danken U ook dat U de straf van onze zonden hebt gedragen.'

DAG 6 ■

Bidden en danken

Hoe moeten we leven in deze crisis? Wat we op de eerste dag al zeiden: we moeten vooral 'gewoon' doorgaan met geloven in God – of ermee beginnen. Misschien helpt de crisis wel om daar bewuster mee om te gaan. Dat zou natuurlijk niet verkeerd zijn.

Lezen – Kolossenzen 1:9-14

Dit gedeelte gaat niet over een crisis ofzo. Paulus bidt en dankt hier voor de christenen in Kolosse. Maar dit gebed is ook voor ons belangrijk, of er nu wel of niet een corona-virus is.

Gesprek

- Kies uit dit gedeelte één gebeds- of dankpunt dat jij voor jezelf op dit moment het meest belangrijk vindt.
- Deel dat met elkaar.

Gebed

Bid en dank voor wat jullie zojuist genoemd hebben.

DAG 7 ■

God loven

Geloven heeft alles te maken met loven – God loven. Er is altijd reden om God te loven, omdat Hij in alles te vertrouwen is, óók ten tijde van de corona-crisis. En als je dat moeilijk vindt, moet je er maar aan denken hoe Hij in het verleden heeft laten zien dat Hij te vertrouwen is.

Lezen – Psalm 145: 1-9 en 17-21

David heeft in zijn leven best ellendige dingen meegemaakt. Maar als hij aan God denkt, kan Hij alleen maar positieve dingen over Hem bedenken. In deze psalm noemt hij er heel wat.

Gesprek

- In de verzen die we lezen, noemt David de volgende eigenschappen van God. Kies de eigenschap die jou op dit moment het meest aanspreekt.

- Zijn grootheid
- Zijn macht
- Zijn heerlijkheid
- Zijn gerechtigheid
- Zijn goedheid
- Zijn barmhartigheid
- Zijn rechtvaardigheid
- Zijn goedertierenheid (liefde)
- Zijn nabijheid
- Zijn verlossing
- Zijn bewaring

- Deel met elkaar welke eigenschap jullie gekozen hebben. Kun je erbij vertellen waarom je deze eigenschap gekozen hebt?

Gebed

'Heere God, juist nu loven wij Uw Naam. Dank U dat U nabij allen bent die U aanroepen. Help ons om in dat vertrouwen te leven.'